

Spaarndam en rondje Haarlem

Heeft u het Noordzeekanaal al eens overgestoken? Schuin tegenover jachthaven Nauerna ligt een prachtige vaarroute. U steekt het Noordzeekanaal over in zuidwestelijke richting naar Zijkanaal C. Dan komt u via Het IJ bij de Kloksluis in het prachtige plaatsje Spaarndam. Een goede plek om even aan te leggen voor een kopje koffie en deze oudste sluis van Europa eens rustig te bewonderen. Let op: de vaste schuttijden zijn van 1 april tot 1 november op zaterdag, zon- en feestdagen van 9.30 uur tot 16.30 uur. (geen marifoon: GSM 06-11435130, meer info bij Stichting Kolksluis). Na Spaarndam kunt naar het oosten de Mooie Nel op die leidt naar natuurgebied De Liede. Of u houdt na Spaarndam westelijk aan en vaart dan over het Spaarne naar Haarlem. U kunt de grachten verkennen of doorvaren over het Spaarne naar het oude stoomgemaal De Cruquius. Als u daar richting westen vaart maakt u een rondje en komt u via natuurgebied De Liede uiteindelijk weer terug bij Spaarndam.



